

Meer info op www.poldersvankruibeke.be

wandeling 'de Kooi van Bazel'

VOOR JONG EN OUD

ZONDAG 5 FEBRUARI - START OM 14U00

VERTREK SPORTHAL DE DULPOP, BEEKDAM 1, BAZEL

De Kooi in Bazel is een mythische plek in de polder. Eens hoorde het als eendenkooi bij het statige Kasteel van Wissekerke, maar nu is het een paradijs voor allerlei soorten dieren en planten zoals otters en zegges. Gewone stervelingen mogen er normaal niet in, want reën en vossen zwaaien er de plak.

Voor één keer loodsen de Barbiergidsen je mee door dit gebied. Ze verklappen je de boeiende geschiedenis van de streek, tonen zijn bewoners en vertellen honderduit over de planten die de Kooi inpalmen.

DEELNEMEN IS GRATIS!

@MILDA



duurt
±2u



0-99 j.



Sporthal De Dulpop
Beekdam 1, Bazel

Schrijf je in via info@barbiERGidsen.be. Zo kunnen we je verwittigen als er iets verandert aan het programma. Deelnemen is volledig gratis. Aangepaste kledij en waterdichte wandelschoenen of laarzen zijn noodzakelijk. Plassen en Twissels, vroeger een naam voor treksloten, maken het verraderlijk voor wandelaars.

Deze wandeling is niet geschikt voor honden, kinderwagens en rolstoelgebruikers.

Liever wat anders?

zondag 5 maart 2017 - Voorjaarsbloeiërs

zondag 2 april 2017 - Rondom Kruibeekse Kreek

zondag 7 mei 2017 - Vroege vogelgeluiden



Volg ons op onze Facebookpagina
'De Polders van Kruibeke'



ENKELE DELEN VAN
DE POLDERS VAN KRUIBEKE
ZIJN NOG WERF EN DUS
ENKEL TOEGANKELIJK MET
BEGELEIDING!